

2. God doet je leven in

Je inzetten voor God. Door wat je doet in de kerk of juist daarbuiten. Iets doen omdat je gelooft dat God het van je vraagt. De kerk zou wat missen zonder de grote inzet van al die gelovigen. Toch kan de inzet voor God ook veel van je vragen. Of met je aan de haal gaan. Dan ga je denken dat jouw inzet noodzakelijk is voor de kerk en je niet gemist kunt worden. Of wat ook kan: dat je bewust of onbewust bezig bent de hemel te verdienen. Dat je God wilt laten zien hoe goed jij het doet. Maar wat vraagt God echt van je? En wat is jouw rol in Zijn kerk? In deze bijbelstudie denken we na over ontspannen omgaan met het dienen van God. Toe uit Thailand en Elia delen hun ervaringen met ons.

Het verhaal van Toe

Dit is Toe (37) uit Thailand, lerares op een middelbare school. Ze is opgegroeid in een boeddhistisch gezin. Het was geen fijn gezin. Er was veel ruzie. Toe kreeg les van monniken. Die leerden haar dat het belangrijk was om goede werken te doen. Zo kon je in de hemel komen. Toe deed daar ontzettend haar best voor.

'Toen ik achttien was ging ik op een christelijke

kleuterschool werken', vertelt Toe. 'Ik hoorde daar allerlei dingen die ik niet begreep. God, de Schepper van de aarde? Ik wist niet beter dan dat alles vanzelf was ontstaan. Opnieuw geboren worden? Dat leek me helemaal geen goed idee. Ik wilde niet nog een keer in zo'n gezin terecht komen.

Ik ben in de Bijbel gaan lezen en heb een vriendin die christen is de oren van het hoofd gevraagd. Ik leerde dat het niet mijn eigen schuld was dat mijn vader een slechte man was, het kwam niet door mijn slechte karma. Ik hóefde helemaal geen goede werken te doen om daarmee de hemel te verdienen. Ik leerde wie Jezus was, ook voor mij. Ik vond dat zo bevrijdend! Het is niet altijd makkelijk om als christen te leven, dat geef ik eerlijk toe. Het betekent bijvoorbeeld dat je vergevingsgezind moet zijn. Mijn ouders hebben mij veel pijn gedaan. Toch ga ik een paar keer per week naar hen toe om voor hen te zorgen en eten te koken. Mensen raken geïnteresseerd in het Evangelie als ze de liefde van christenen zien. Dat motiveert me.'

Een uitgebluste Elia

Lees met elkaar 1 Koningen 19:1-10 en de info die bij dit bijbelgedeelte hoort.

Het gedeelte uit 1 Koningen lijkt niet direct wat te maken te hebben met de situatie van Toe. Maar wie even verder kijkt, ziet iets anders. Twee mensen die druk zijn met wat ze denken voor 'hun god' te moeten doen. Een uitgebluste Elia, die

uitroept dat hij de hele tijd voor God bezig is geweest, maar dat het niets heeft opgeleverd. Een onzekere Toe, die druk bezig is de hemel te verdienen. Vanuit twee heel verschillende situaties ervaren ze allebei hetzelfde: de bevrijdende kracht van Gods aanwezigheid in je leven.



De Bijbel

I Koningen 19: 1- 8

De vlucht van Elia

19Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood.

2Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen.

3Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter.

4Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaders.

5Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet.

6Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen.

7De engel van de HEERE kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn.

8Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.

Bij de tekst

Context

Het verhaal speelt zich af nadat Elia met Gods hulp de profeten van Baäl op de Karmel heeft verslagen. Izebel wil hun dood wreken op Elia en spreekt een vloek over hem uit. Elia vlucht. Dan volgt de omslag. De overwinning enerzijds en de vervolging anderzijds eisen hun tol. Elia raakt in een depressie. Hij gaat onder een bremstruik liggen. Zich bewust van zijn eigen zwakte, maar ook gefrustreerd omdat zijn tomeloze inzet voor God niets lijkt op te leveren.

Een aanraking

De engel die verschijnt raakt Elia aan en vertelt hem op te staan. Een bijzonder moment, omdat God in de aanraking van de engel Elia heel dichtbij komt. De engel stelt geen vragen, maakt geen verwijten, maar roept Elia alleen maar wakker en nodigt hem uit te eten. God bekommert zich niet op afstand om mensen, maar raakt mensen aan om hun nieuwe kracht te geven.

Bevrijdend

Elia heeft zich bovenmatig ingespannen. In vers 10 roept hij dat uit naar God. Het volk van God wil niet naar hem luisteren. Sterker nog, de machthebbers hebben zich tegen hem gekeerd en willen hem doden.

Al zijn inspanningen lijken voor niets. Maar het hangt uiteindelijk niet van Elia af. Onder de bremstruik neemt God nadrukkelijk het initiatief en voorziet Elia van wat nodig is om op kracht te komen. God gunt rust en geeft kracht. Opvallend is dat de engel er de tweede keer bij vermeldt dat Elia moet eten en drinken omdat de weg anders te zwaar zou zijn. God weet wat Elia nodig heeft, ook voor wat nog zal komen.

De reis gaat verder

Het einde van vers 7 maakt al duidelijk dat de periode onder de bremstruik niet voor altijd is. De reis gaat verder. Langzamerhand groeit bij Elia het besef dat God zelf aan het werk is en dat hij daar een bescheiden plaats in heeft. Hij hoeft het werk van God niet over te nemen. Na een periode van rust gaat Elia weer op pad, veertig dagen en nachten de woestijn in. Het leven wordt niet altijd makkelijker. Soms blijven er opdrachten liggen. Maar het besef dat God de leiding heeft en je voorziet van wat je nodig hebt, geeft ontspanning en zet je in de vrijheid.

Om te bespreken:

1. Lees het bijbelgedeelte opnieuw. Stel je voor dat je erbij bent. Wat zie je, wat hoor je, wat gebeurt er? Bedenk wat jij in deze situatie zou hebben gedaan.
2. Herken je het gevoel van Elia dat je zoveel voor God doet en het zo weinig oplevert? Welke momenten waren dat?
3. Toe vertelt dat ze met veel goede daden de hemel dacht te moeten verdienen. Zeg 's eerlijk, herken je dat? Wat zijn jouw 'goede werken'?
4. Elia wordt aangeraakt en ervaart dat hij het niet zelf hoeft te doen. Ook Toe wordt in de vrijheid gezet. Welke momenten van bevrijding kun je aanwijzen in je eigen leven?
5. Het verhaal van Toe is een verhaal van overgeven en loslaten. Je hoeft het niet zelf te doen. Echt kunnen loslaten is een levenskunst. Welke angst of andere hobbel houdt jou tegen om je echt over te geven?

Ter Afsluiting:

Je kunt God danken dat Hij mensen echt vrij maakt. Bid voor dat wat je in de weg staat om in die vrijheid te leven. Bid dat jij anderen niet in de weg staat.

Dank God voor het bijzondere verhaal van Toe en bid dat ze zal volhouden om in de vrijheid van Christus te blijven staan. Bid voor haar familie en vrienden, dat zij ook de vrijheid die Toe ervaart gaan ontdekken.