



Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God – Romeinen 15

Wat leuk dat je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief en op deze manier wilt meeleven met onze uitzending naar Malawi en meer wilt leren over de christelijke gemeente daar. Dank voor je betrokkenheid, dat doet ons goed!

Het komende jaar nemen we je in deze nieuwsbrief graag mee in ons leven in Afrika en vertellen we je graag meer over het werk wat we doen en over de mensen die we ontmoeten. Dit is onze allereerste nieuwsbrief, en dat is best en beetje spannend. We kijken terug op het afgelopen jaar waarin we druk zijn geweest met voorbereidingen, ook vertellen we je graag iets meer over de training die we hebben gevolgd bij de GZB. Tenslotte nemen we je mee in ons vertrek en aankomst in ons nieuwe huis in Malawi. We wensen je veel leesplezier toe.

Voorbereiding en training

Rond februari werd duidelijk dat we naar Malawi zouden vertrekken. Toen dit eenmaal rond was, begonnen de eerste voorbereidingen. We vroegen mensen voor onze thuisfrontcommissie (TFC), de fondsenwerving kreeg vorm, we 'videobelden' regelmatig met Malawi ter voorbereiding van ons huis en werk daar, namen afscheid van ons werk en pakten een heleboel spullen in dozen die we niet mee zouden nemen naar Malawi.

In september verhuisden we naar een tijdelijk huis op de Veluwe en startten onze training bij de GZB. We leerden over wonen en werken in een andere context. Wat doet dit met je en met je relatie, hoe verhoudt je je tot je nieuwe collega's en partners en hoe ga je om met conflicten? Ook bespraken we contextueel Bijbellezen, leerden we meer over missiologie en gingen we in gesprek over het psychologische aspect van een verhuizing naar het buitenland. We hebben deze training als zeer waardevol ervaren en zijn blij dat de GZB ons op deze manier toerust. De training volgden we samen met andere zendingswerkers, dus dat zorgt ook voor goed contact en steun aan elkaar in de toekomst.

Vertrek en aankomst

De afgelopen weken hebben we afscheid genomen van familie, gemeente en vrienden. Dat was moeilijk en emotioneel. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat we gezegend zijn met zoveel lieve mensen om ons heen. De betrokkenheid wordt erg gewaardeerd door ons.

Donderdag 22 september stapten we op het vliegtuig naar Johannesburg, Zuid-Afrika. We werden uitgezwaaid door onze ouders, zus en goede vriend. Ondanks de drukte op Schiphol, waren de rijen niet lang en konden we overal voorspoedig doorheen. Het vliegtuig vertrok twee uur later dan gepland, maar om 12:00 uur begon de bijna elf uur durende vlucht. Erg vermoeid kwamen we laat in de avond aan in Johannesburg. De GZB had een fijn hotel geboekt op het vliegveld, dus we konden zo doorlopen naar onze kamer en in ons bed duiken.

Na een korte nacht werden we redelijk uitgerust wakker en kon het laatste deel van onze reis beginnen. Na weer inchecken, controle, douane en lang wachten, vertrokken we met Malawi Airlines. Twee uur later kwamen we aan in Blantyre en werden we opgewacht door verschillende predikanten van de synode en Willem-Henri (regio-coördinator GZB). Nadat het tijdelijke visum was geregeld en de koffers gevonden (jazeker, al onze koffers kwamen in één keer aan. Daar kunnen ze op Schiphol nog wat van leren), reden we naar ons nieuwe huis.

Nu zijn we thuis. Maar het voelt nog niet zo. We hebben familie en vrienden achtergelaten. Bijna al onze zekerheden zijn weggefallen en alles is onbekend. Dit is een heftige ervaring. Tegelijkertijd zijn we hier nog maar kort en is het belangrijk om deze emoties de ruimte te geven. We hebben veel steun aan elkaar, aan het meeleven van familie en vrienden, aan onze regio-coördinator (die ons al een rondleiding heeft gegeven door de stad) en andere zendingswerkers die deze emoties herkennen.

Gebeds- en dankpunten

- Wil je met ons danken voor de fijne reis naar Malawi, het hartelijke ontvangst en het fijne huis waar we in mogen wonen.
- De komende weken zullen we settelen en langzaamaan starten op ons nieuwe werk. Wil je bidden voor een goede eerste periode.
- In Malawi is een auto onmisbaar. We zijn dankbaar voor een leenauto die we tijdelijk kunnen gebruiken. Maar we willen ook graag op zoek naar een eigen auto. Dit kan ingewikkeld zijn. Wil je bidden voor de mogelijkheid van een nieuwe auto zodat we op een veilige manier kunnen voortbewegen.

Foto's

Tenslotte delen we graag nog een aantal foto's van de afgelopen periode!



Op 18 september onze uitzendingdienst.



Bepakt en bezakt op Schiphol.



Ralf vermaakt zich prima in de nieuwe tuin.



Een mooi uitzicht over de veelzijdige stad Blantyre na een tour door Willem-Henri.



Op zondag naar de kerk in onze wijk.



Een kennismaking met ds. D. Moyo en ds. M. Kutani waarmee Herman zal samenwerken aan het Bijbelstudieprogramma.

Colofon

Herman, Anneloes en Ralf zijn in september 2022 uitgezonden naar Malawi. De GZB werkt samen met hen om deze uitzending mogelijk te maken. De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid ook tot uitdrukking brengen door een gift over te maken op IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB o.v.v. Herman en Anneloes Meijer. Dank voor uw onmisbare steun!

Voor adreswijzigingen en overige informatie
GZB | Postbus 28 | 3970 AA | Driebergen
T 0343-512444 | E info@gzb.nl | W www.gzb.nl