

Bijbelkring week 38 : De jonge kerk

De jonge kerk - Azië

Een jonge kerk. Zo kun je de kerk in Azië wel noemen. Zo lang als er een kerk in andere regio's is, zo nieuw is zij op veel plaatsen in Azië. Jong én dynamisch. In bijvoorbeeld China en Nepal groeit het aantal christenen met duizenden per jaar. Enthousiast delen ze direct wat ze hebben ontvangen. Het goede nieuws van Jezus Christus moet verder. Zo ontstaan er overal kleine, jonge gemeenten.

Dat gaat niet altijd vanzelf. Vaak wordt de komst van christenen en kerken als een bedreiging ervaren. Omdat ze culturele en religieuze tradities van boeddhisme en hindoeïsme doorbreken. Wie de overstap maakt naar het christelijk geloof,ervaart dat als een bevrijding. Al die regels om je eigen geluk te verdienen kun je loslaten. Maar voor familie en religieuze leiders kan deze stap weerstand oproepen. In deze dubbelheid leven christenen in Azië. Vol vreugde over hun geloof, in spanning omdat niet iedereen hun enthousiasme deelt.

We maken kennis met de jonge kerk in Azië door de verhalen van Pi en Toe. Zij wonen in Thailand en zijn daar tot geloof gekomen.



Alsof je met andere ogen naar de wereld kijkt. Dat is de ervaring van veel mensen als ze tot geloof zijn gekomen. Een nieuwe start in je leven. Weet je nog hoe dat voor jou was? Hoe kwam het eigenlijk zover dat je bent gaan geloven? Aan het begin van dit boekje beginnen we daar waar je geloofsreis ook echt is begonnen: aan de start. We kijken naar de verhalen van Pi uit Thailand en een kamerheer uit Ethiopië die op bezoek ging in Jeruzalem. Alle twee hebben ze een bijzonder verhaal over hoe ze tot geloof zijn gekomen en wat er toen gebeurde. Pi en de kamerheer helpen ons om na te denken over misschien wel de belangrijkste stap die je in je leven kunt zetten.

Het verhaal van Pi

Dit is Pi (40) uit Thailand. Ze is een alleenstaande moeder van drie kinderen. Haar man heeft haar in de steek gelaten. Pi was boeddhist, net als zoveel mensen in haar land. Totdat ze de taalhulp van een zendingswerker werd. Een van de 'lesboeken' was het Markusevangelie.

'Ik ontdekte dat ik geloofde wat ik daar las'. vertelt Pi. 'De wonderen van Jezus, Zijn liefde voor mensen... De overgang van het boeddhisme naar het christelijk geloof was wel groot. Ik ging trouw naar de tempel. Als boeddhist moet je zoveel mogelijk goede daden doen om in de hemel te komen. Als christen vind je vrede bij God, ook al heb je niets te geven. Voor iemand die altijd dacht de liefde van God zelf te moeten verdienen, is het soms best lastig om je zomaar aan Hem over te geven. Maar ik vertrouw erop dat God mij daarbij helpt.'



Er is wel iets veranderd in mijn leven. Het geloof heeft een rustiger mens van mij gemaakt. Ik maak me soms zorgen over de opvoeding van mijn kinderen omdat ik het alleen moet doen. Maar ik kan mijn problemen bij God neerleggen. Ik weet dat mijn leven in Zijn hand is, ik voel me veilig. Ik maak me ook minder druk over wat mensen van mij vinden. Vroeger werd ik snel boos, bijvoorbeeld als mensen over mij praatten. Sinds ik christen ben, gebeurt dat nog veel vaker. Mensen snappen het niet en vinden me soms raar. Het geeft niet. Jezus leert ons om iedereen lief te hebben. Zo kijk ik nu ook naar de mensen om mij heen.'

Een kamerheer uit Ethiopië

Lees met elkaar Handelingen 8:26-39. De info hiernaast helpt je om de tekst beter te begrijpen.

Het verhaal van de kamerheer lijkt wel geschreven voor Pi.

Het is een voorbeeld van iemand die geraakt wordt door wat hij in de Bijbel leest en met de uitleg van iemand anders genoeg te weten komt om gedoopt te willen worden. En daarna vol vreugde terug reist naar zijn land. Het lijkt bijna te eenvoudig voor woorden en toch: het gebeurt. Soms blijkt er niet veel nodig te zijn om een stap te zetten, zelfs niet zo'n grote. Geloof is ten diepste niet te vangen in de hoeveelheid kennis of tijd die je er in investeert.

Bij de tekst

Route

Filippus wordt opgeroepen naar 'de eenzame weg' te gaan. Van Jeruzalem naar het zuiden liepen twee wegen. Eén langs de kust, waar handelsreizigers overheen gingen: de drukke route. Daarnaast een weg die veel minder werd gebruikt omdat hij door onbewoond gebied liep. Waarom de kamerheer nu net deze weg neemt, wordt niet duidelijk. Er is ook een andere uitleg. Daar gaat het om een moment van de dag waarop weinig mensen onderweg zijn: halverwege de middag. In beide gevallen ligt de focus erop dat de ontmoeting van Filippus met de kamerheer niet vanzelfsprekend is. Het is meer dan een toevallige ontmoeting.

Geroepen

Een engel van God spreekt Filippus aan. Hij moet op weg gaan naar het zuiden en de eenzame weg kiezen. Een vreemde opdracht waar Filippus misschien wel even over na moest denken. Toch gaat hij. Op weg gaan voor God is niet altijd over de gebaande wegen gaan, soms vraagt God je een weg te kiezen die je misschien zelf niet begrijpt.

Kamerheer

Filippus ontmoet een hoge ambtenaar van het hof van de koningin van Ethiopië. Helemaal vreemd is zijn aanwezigheid in Israël niet, omdat er in die tijd joodse nederzettingen in Ethiopië waren. De kamerheer was daar mogelijk in contact gekomen met het joodse geloof. Omdat hij apart naar Jeruzalem komt om te bidden, was hij waarschijnlijk een 'godvrezende'. In deze categorie vielen niet-joden die wel God wilden aanbidden, maar door hun afkomst geen jood konden worden.

Moment van overgave

Nadat Filippus heeft uitgelegd dat het in het boek Jesaja gaat om Christus die geleden heeft en als een lam naar de slacht werd geleid, verandert er iets voor de kamerheer en raakt hij overtuigd. Een moment van overgave waardoor zijn leven een nieuw perspectief krijgt. Om dit te bekrachtigen, vraagt hij Filippus hem te dopen. Hoe kort of lang het ook duurt, tot geloof komen is de ontdekking van een nieuwe realiteit in Jezus Christus.

Levensveranderend

Met blijdschap vervolgt de kamerheer zijn weg en dat is het laatste wat we over hem lezen. Zat hij kort daarvoor nog vol vragen, nu is er iets gebeurd dat zijn leven heeft veranderd. En het is af te lezen aan zijn gezicht. De ontmoeting met Filippus is kort, maar voldoende basis om de kamerheer verder te laten reizen. Daarmee is dit verhaal ook een voorbeeld van hoe je in vertrouwen kunt loslaten. In dit korte moment van overgave is er een enthousiaste volgeling van Jezus Christus geboren die zijn getuigenis meeneemt over de grens.

Om te bespreken

1. Lees het stuk uit Handelingen nog een keer voor jezelf. Wat valt je op? Wat begrijp je niet?
2. Lees vers 30 en 31 nog een keer. Iets niet begrijpen kan je in de weg staan om te geloven. Zijn er dingen die jij niet begrijpt over het geloof? Deel ze en bedenk hoe je elkaar verder kunt helpen.
3. Pi vertelt dat de overgang naar het christelijk geloof groot was voor haar. Hoe was dat in jouw leven? Wat heb jij moeten loslaten?

4. De kamerheer gaat vol vreugde verder, direct nadat hij gedoopt is. Ook bij Pi proef je de blijdschap die het geloof in haar leven heeft gebracht. Deel met elkaar een moment dat je vol vreugde was over je geloof!
5. Pi beschrijft hoe ze rustiger werd en mensen heeft leren liefhebben. Er is iets veranderd in haar leven. Kun je vertellen wat er in jouw leven is veranderd nadat je tot geloof bent gekomen? In hoeverre ben je anders naar jezelf en naar de mensen om je heen gaan kijken?
6. Tot slot: even omdenken. Pi kreeg het Evangelie van een zedingswerker, de kamerheer kreeg uitleg van Filippus. Heb je wel eens bedacht dat jij degene kunt zijn die iemand een stap verder kan helpen? Bedenk eens of je iemand weet die misschien wel op 'uitleg' wacht.

Afsluiting

Neem de tijd om samen te bidden en danken. Je kunt God danken voor het geloof dat je hebt gekregen. Je kunt Hem ook vragen of Hij je wil helpen Hem beter te leren kennen. Als je nog twijfelt, kun je vragen of Hij je wil helpen te geloven.

Bid voor Pi om vol te houden, ook als ze lastige vragen krijgt. En voor een goede relatie met haar familie. Bid voor een open houding om te zien wie de mensen zijn die God op jouw weg brengt om iets over Hem te vertellen.

Als afsluiting kun je met elkaar zingen: 'Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht' (Op *Toonhoogte* 295; *Weerklank* 468).

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht

1. *Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.*
2. *Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.*
3. *Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.*