

Intochtspalm 27 in de versie van the Psalm Project

God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.

Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,
wees mij een gids die veilig mij geleidt.
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,
U die voor mij de weg al hebt bereid.

Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

Verootmoediging Hemelhoog 275: 1, 2, 3 en 4

Heer, ik kom tot U
hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Zie mij voor U staan
zondig en onrein
O, Jezus raak mij aan
van U wil ik zijn

Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen Lied 534: 1, 2, 3 en 4

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment

Kinderlied

Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie brief
In jullie harten schrijven

Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden leest
Weet je dat ik ben geweest

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste vuur
Voor jullie meegenomen

Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen

Door het wonder van de Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de Geest
Vieren wij het Pinksterfeest (2x)

Schriftlezing Oude Testament: Ezechiël 39:21-29

Psalm 87: 1, 3 en 4

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,

dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: 'In U zijn al onze fonteinen'.

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 17:1-23

Hemelhoog 214: 1 en 2

In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
Wij hunk'ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.

Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

Preek

Hemelhoog 47

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven,
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: "Opgevaren naar de hemel"

Opgevaren naar de hemel,

naar de Vader, naar de troon.
Wil in mij een plaats bereiden,
zodat U ook in mij woon'.
Leer ons uw beloften grijpen,
Vader, U vergeet ons niet!
Als wij zingen tot uw eer,
wil dan horen naar ons lied.

Heer, omgeef ons met uw liefde
leer ons prijzen uwe Naam.
Sterk ons met uw Woord en Geest,
als wij door dit leven gaan.
Onze Vader, hoor ons bidden
en geef ons uw wond're kracht.
Onze Vader in de hemel,
kom tot ons, de wereld wacht.

Heenzending en zegen