



## Nieuwsbrief

### **Voorgangers:**

09.30 uur: Ds. T. Meijer uit Puttershoek  
18.00 uur: Kand. J. IJzerman uit Giessendam

### **Lied voor de dienst:**

09.30 uur: Psalm 100 vers 1 en 2  
Organist: Timo van den Berg

18.00 uur: Psalm 84 vers 1  
Organiste: Dini van Straten

### **Schriftlezing:**

09.30 uur: Jona 3:1-10

18.00 uur: Jesaja 51:1-16

### **Collecten:**

1<sup>e</sup> rondgang Diaconie is bestemd voor het jeugdwerk.  
2<sup>e</sup> rondgang College van Kerkrentmeesters.  
Volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Hulp Oost Europa.  
De collecten worden van harte bij u aanbevolen.

### **Kinderoppas:**

23 sept.: Jenette Tolhoek – Jopie van Tongerlo – Rina van Vark  
30 sept.: Pauline Goemaat – Jantine Versluijs – Naomi Versteeg

### **Zondagsschool/kindernevendienst:**

23 sept.: Zondagsschool: groep 1/2, 5/6 Kindernevendienst: groep 3/4, 7/8  
30 sept.: Zondagsschool: groep 3/4, 7/8 Kindernevendienst: groep 1/2, 5/6  
Lied zondagsschool september: Psalm 86 vers 6 *Leer mij naar uw wil te hand'len*

### **Kerkauto:**

23 sept.: Bert van Straten ☎ 443196

30 sept.: Alewijn de Ruiter ☎ 06-36097508

### **Bloemengroet:**

Deze week gaat de bloemengroet naar mevr. F. in 't Veld, Burg. V.d. Schansstraat 80 te Andel.

### **Geboorte:**

Vorige week werd in het gezin van Toni en Annelinde Treffers (Riethof 3) een dochter geboren: Sarah Naomi. Toni en Annelinde wonen nog maar kort in Giessen en zijn vorige week pas officieel overgeschreven naar onze kerk. We feliciteren hen van harte en danken de Heere God dat Hij nieuw leven gaf en tegelijk ook leven bewaarde. We bidden Toni en Annelinde Gods zegen toe bij de opvoeding van hun dochter.

### **Huwelijk:**

Op D.V. 29 september gaan Maurice van der Mooren en Tanja van Dalen trouwen. Dit huwelijk zal kerkelijk worden ingezegend in onze kerk door ds. Mouw. De aanvang van deze dienst is om 13.30 uur. Op de kaart staat de volgende tekst "Dankbaar dat Gods liefde ons verbind." Als kerkenraad wensen we Maurice en Tanja een goede voorbereidingstijd op hun huwelijk toe.

### **Jarig:**

Volgende week zondag, 30 september, hoopt mevr. J. van Tilborg-Nieuwenhuizen (Den Burcht 13, 4283 HA) haar 83<sup>e</sup> verjaardag te vieren. We feliciteren haar van harte en wensen haar Gods zegen toe voor haar nieuwe levensjaar.

### **Verantwoording:**

Namens de dames van de H.V.D. werden de volgende giften ontvang: 2 maal € 10,00 bestemd voor de Kerkrentmeesters, hartelijk dank daarvoor.

## Kringwerk:

<b>Huiskringen</b>		
Maandag 24-9	20:00 uur	Fam. Van Tilborg, Hogelandstraat 29, ☎ 441291
<b>Dinsdag 9-10</b> <b>Let op! Datum gewijzigd</b>	20:00 uur	Fam. Oudshoorn, Wilgenhof 34, ☎ 442668
Woensdag 26-9	09:15 uur	Dinie van Dalen, Den Dissel 14
Donderdag 27-9	20:00 uur	Fam. De Leede, Dorpsstraat 12, ☎ 448782
<b>Startkring</b>		
Donderdag 27-9	20:00 uur	't Dijkhuis
<b>Groeikring</b>		
Donderdag 27-9	20:00 uur	't Dijkhuis

Het te gebruiken boekje is te koop voor € 7,10 bij de kringleiding.

Het spaardoel is een project van stichting Compassion.



Dit winterseizoen starten we met een nieuwe kring, namelijk de 'Groeikring'. De Groeikring is voor jongvolwassenen en bedoeld als aanvulling op de wekelijkse erediensten om zo het persoonlijk geloof te bevorderen. De kring staat niet op zichzelf, maar is een deel van de gemeente. Door het meedoen aan de Groeikring kunnen we elkaar helpen om te groeien in geloof rondom een open Bijbel. We kunnen ons geloof en onze vragen delen en ook samen groeien in een stukje gemeente zijn. Net zoals alle andere kringen willen we dit seizoen uit het boekje 'Bouwers in de eerste gemeenten' gaan werken. We komen in het winterseizoen 6 keer bij elkaar op donderdagavond van 20:00 uur tot 21:30 uur in het Dijkhuis. We gaan de hoofdstukken 1, 4, 5, 7, 8 en 10 behandelen en op de eerste avond starten we met hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk kun je thuis dan alvast doorlezen. De data van de avonden zijn: 27 sept, 1 nov, 29 nov, 17 jan, 14 feb en 14 mrt. Groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid, dat is wat we willen bereiken met de Groeikring. We nodigen jou daarom uit om komend seizoen met ons mee te doen! Contactpersoon van de Groeikring is Jelle van Vugt [vanvugttimmerwerken@hotmail.com](mailto:vanvugttimmerwerken@hotmail.com)

## Startkring:

Aankomende donderdagavond 27 september is de eerste startkringavond van dit seizoen.

We zullen weer verschillende thema's behandelen. We kijken hierbij naar verschillende mensen rondom Paulus. Allemaal verhalen die ons kunnen bemoedigen en laten zien hoe God met zijn Geest door mensen heen werkt. En natuurlijk bekijken we wat wij met deze verhalen kunnen in ons dagelijks leven. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee weer klaar. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur de avond af. We hopen jullie allemaal (weer) te zien in 't Dijkhuis. Twijfel jij nog of de startkring wel wat voor jou is, of heb je nog vragen...neem gerust contact met ons op!

Groetjes Chris van Tilborg (0622507291) en Jacolien Colijn (0642517046)

## Koffiedrinken na de dienst:

Volgende week is er weer koffiedrinken na de kerkdienst. Van harte uitgenodigd.

## Bloembollenactie 'laat ze (op)bloeien'

Mooi dat er al zo'n kleine 20 bestellingen binnen zijn, bedankt daarvoor! Maar we hopen natuurlijk op nog veel meer ☺ Dus blader die mooie folder nog maar eens goed door en wacht niet langer met het invullen van het bestelformulier. Het is niet alleen uw tuin/balkon die er straks van opfleurt, maar met uw bestelling steunt u ook een geweldig mooi doel: een nieuwe toekomst voor kindslaven op Haïti. Bestellingen kunnen t/m 1 oktober worden doorgegeven. Dit kan door de ingevulde bestellijst + het te betalen bedrag in een enveloppe te stoppen en in te leveren in de melkbus in de hal van de kerk, bij Marlies Kant, Parallelweg 23 of bij Andrea van Esch, Burgstraat 6a.

Alvast hartelijk bedankt! *De zendingscommissie*

PS: Nog geen folder gekregen/meegenomen? → er liggen nog folders en bestellijsten in de hal van de kerk. Neem er gerust eentje mee!

## "Is Jezus los verkrijgbaar van het Joodse volk?":

Samen met de 2 kerken van onze buurgemeente Rijswijk hebben we ook dit jaar een avond georganiseerd die relatie heeft met de Israëlzondag (7 oktober). Deze keer wordt het gehouden **D.V.**

**dinsdagavond 2 oktober** in de Hervormde kerk in Rijswijk. Op deze avond zal Peter Pellemans van Christenen voor Israël met ons ingaan op de vraag, "is Jezus los verkrijgbaar van het Joodse volk?". Voor de pauze zal Peter spreken en na de pauze is er gelegenheid vragen te stellen.

Wie is Peter Pellemans en waarom wil hij over dit thema spreken?

Peter Pellemans heeft als beroep stempelmaker/gereedschapsmaker, is getrouwd en heeft als voornaamste hobby's: leest graag over Bijbelse historie, kerk en Israël en de Bijbelse pro-fetieën. Als spreker namens Christenen voor Israël zegt hij over het thema: "Ik ervaar het zo dat de tijd nog kort is voordat Gods Koninkrijk komt. Ik heb een grote passie om daarmee te werken en daarover te spreken, voor de God van Israël en voor Zijn volk, waar dat ook is. Iedereen moet zoveel mogelijk horen waar Gods plan met en door Israël over gaat. Niet in de eerste plaats voor Israël als Zijn uitverkoren volk, maar voor Zijn heilige Naam. Kan de christelijke kerk tot haar bestemming komen zonder Israël?"

Geen enkele serieuze gelovige zou eigenlijk kunnen zeggen: "Ik heb eigenlijk niet zo veel met Israël". Als dat zo is, mis je heel veel van wat de God van Abraham, Izak en Jakob op dit moment aan het doen is met en door Zijn volk. En wat Hij nog gaat doen. Gods Woord vertelt ons dat 'het heil uit de Joden is' (Johannes 4:22), en dat de 'vervallen hut van David' (Amos 9: 11) weer opgericht zal worden. Als deze dingen zo zijn, dan kan de christelijke kerk niet tot haar ware doel en bestemming komen zonder een volledig hersteld Israël. En dat is iets wat onze Heere zeer na aan het hart ligt. God is bezig om Israël als volk en natie te herstellen, voordat de Koning Zelf straks terugkomt. God bereidt gelovigen nog steeds voor om 'met Hem bijeen te brengen' en ook om anderen daarvoor warm te maken.'

Uitnodiging

Iemands naam grootmaken doen wij als mensen door het te hebben over prestaties en verwachtingen van mensen, bijvoorbeeld spreken over een groot schrijver, een voetballer, een tv ster. Hoe kunnen we dan beter God's Naam grootmaken dan door het over Zijn prestaties te hebben, Zijn plannen, Zijn beloftes?

Wij nodigen u/jou uit om samen met ons God's Naam groot te maken door te onderzoeken wat de rol van Israël en het Joodse volk in Zijn plannen is.

**Wanneer** : Dinsdag 2 oktober (toegang is gratis)

**Hoe laat** : Start 20:00 uur (zaal open 19:30 uur)

**Tot hoe laat** : Streven is om rond 22:30 uur af te sluiten

**Waar** : Hervormde Kerk, Maasdijk 27, Rijswijk (in de Maaszaal)

**Collecte** : Toegang is gratis. Er zal een collecte worden gehouden voor de slachtoffers van de holocaust

**Overig** : Voorafgaand en tijdens de pauze is er een boekentafel en een tafel waar producten uit Israël worden verkocht

**Graag tot 2 oktober!**

Commissie Kerk en Israël,

- Anne-Carine van der Nat
- Huibert van Anrooij
- Frans de Boer

**Theologiekring:**

Ook dit jaar staat de theologiekring in het teken van de twee delen van 'Luther verzameld' dat onder redactie van dr. H.J. Selderhuis verscheen bij uitgeverij Kok. De eerste avond staan we stil bij het eerste deel van Luthers geschrift 'Over de goede werken'. Dat is te vinden op bladzijde 126-181 van deel I van 'Luther Verzameld'. Daarin geeft Luther zijn visie op wat de eerste tafel van de Tien Geboden betekent voor de praktijk van het leven. Tegelijk geeft hij daarmee een beeld van de situatie in zijn tijd. De eerste theologiekring van dit nieuwe seizoen vindt plaats op maandag 8 oktober en begint om 20:00 uur. Het adres is Andriëtte Peereboom 11. Wilt u zich opgeven voor de kring of heeft u vragen? Bel dan kringleider Harry Groenenboom via 06-135 693 74.

**Belijdeniscatechisatie**

Indien je dit seizoen belijdeniscatechisatie wil volgen, dan kun je daarover contact opnemen met de scriba ([scriba@kerkgiessen.nl](mailto:scriba@kerkgiessen.nl), 0183-302299).

**Catechisatie:**

Hé jongens en meiden, vanaf maandag 24 september willen we met een hele groep enthousiaste mentoren weer met catechisatie beginnen. Maar die start willen we uiteraard maken met jou erbij. We willen je van harte uitnodigen om dit jaar met ons mee te leren en met ons mee te doen. Vanaf dit jaar gebruiken we in beide groepen de methode 'Leer en Leef'. We hopen samen te ontdekken hoe mooi en soms ook ingewikkeld het kan zijn om met de Heere God en met Jezus te

leven! Misschien weet je helemaal nog niet zo goed wat je van geloven vindt, ook dan ben je super welkom. Er is alle ruimte om vragen te stellen.

Ben je 12 t/m 15 jaar oud, dan ben je welkom op maandagavond vanaf 19.00uur, we beginnen om 19.15uur. Ben je 16 t/m 18 jaar dan ben je welkom vanaf 20.00 en beginnen we om 20.15uur. We hopen je te zien in het Dijkhuis. De eerste avond gebruiken we om elkaar beter te leren kennen. Groetjes namens alle 'leer en leef' mentoren! Tot maandag!

### **Rock Solid:**

Zit je in de 1e of 2e klas en heb je zin om op zaterdagavond iets leuks te doen kom dan op 29 september naar de eerste Rock Solid avond van het nieuwe Rock Solid seizoen. Aan de hand van verschillende thema's spelen we spellen met elkaar en gaan we kijken wat er in de bijbel over het thema te vinden is. Jullie zijn vanaf 19:15 uur welkom in de Hervormde kerk in Rijswijk en rond 22:00 uur is de avond weer afgelopen. Vergeet je vrienden en vriendinnen niet mee te nemen.

Lijkt het je leuk om leiding te worden van Rock Solid, voor het komende seizoen zijn wij nog opzoek naar nieuwe leiding. Spreek een van ons aan of stuur een email naar [martin.westerlaken@icloud.com](mailto:martin.westerlaken@icloud.com). Twijfel je nog dan willen wij deze graag voor je wegnemen door je een keertje uit te nodigen voor een Rock Solid avond.

Namens de leiding van Rock Solid, Adriëlle, Sander, Pieter Jan, Erik, Jonathan en Martin.

### **Bedankt:**

Graag willen we een ieder hartelijk bedanken, voor de vele kaarten die we ter ere van ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen.

Gijs en Nel Hak

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bezoekjes, mooie gedichten, die ik mocht ontvangen na mijn geslaagde operatie en thuiskomst. Wij danken onze Hemels Vader daarvoor.

Teun en Willie Sterrenburg

## **De kerkenraad wenst u allen een goede zondag en gezegende diensten toe**

Kopij inleveren voor vrijdag 18.00 uur bij fam. Paans, Jagerspad 14 of via e-mailadres [nieuwsbriefgiessen@planet.nl](mailto:nieuwsbriefgiessen@planet.nl)  
Website Nederlands Hervormde Gemeente Giessen: [www.kerkgiessen.nl](http://www.kerkgiessen.nl)