

**I
N
F
O
R
M
A
T
I
E**

Zondagsschool

'De Zaaier'

GIESSEN



Afscheid

Op (één van) de laatste zondag(en) in juni wordt er afscheid genomen van de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten. Dit zijn de kinderen die na de zomervakantie het voortgezet onderwijs gaan bezoeken. Het afscheid wordt gevierd tijdens een kerkdienst waarbij alle kinderen van de zondagsschool aanwezig zijn. De kinderen die afscheid nemen, ontvangen een getuigschrift en een Bijbel.

Bankrekeningnummer

Het IBAN-nummer is NL30 RABO 0357064372.

Deze rekening loopt bij Rabobank Altena in Almkerk.

Collectegeld

Van het geld of de collectemunten die de kinderen wekelijks meebrengen, wordt de sponsorbijdrage van Desmond betaald. Ook wordt er materiaal (o.a. kleurpotloden, papier etc.) van aangeschaft en verder zijn er kopieerkosten, traktaties bij bijzondere gelegenheden, cadeautjes voor zieke kinderen, extraatjes voor Pasen, de Paasgroet, onkosten voor Kerst etc. die uit de opbrengst van dit geld worden betaald.

E-mailadres doorgeven

Als het goed is, zijn we inmiddels in het bezit van uw e-mailadres. Het is voor ons een handige en snelle manier om ouders en kinderen – ook- per mail van bepaalde dingen op de hoogte te brengen. Denkt u eraan om de zondagsschoolleiding op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in uw e-mailadres ?

Groepsindeling

De kinderen zijn in vier groepen ingedeeld. In elke groep wordt er zoveel mogelijk op het leeftijds-en belevingsniveau van de kinderen gewerkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in de jongste groep korter en eenvoudiger wordt verteld en dat er meer tijd wordt besteed aan de verwerking (kleuren, tekenen etc.). Het niveau loopt op en in de

oudste groep vindt er al een voorbereiding op de catechisatie plaats door o.a. gesprekken over de Bijbel.

Groep	Plaats	Leiding
1 en 2	Zaal 3	Celina van Drunen Deborah van Esch Janneke van der Nat
3 en 4	Zaal 1	Rosine Hoeke Chris van Tilborg Janneke van Vugt
5 en 6	Zaal 2	Florence Goossens Corrie Sterkenburg <nieuw>
7 en 8	Knutselzolder	Arianne de Leede Edward de Ruiters John Verhoeven

Heilig Avondmaal

Als het Heilig Avondmaal in de kerk wordt gevierd, is er gewoon zondagsschool en kindernevendienst. Als groep 7/ 8 volgens rooster aan de beurt is om naar de kerk te gaan, gaan ze ook naar de kerk. Mocht dit twee keer in een seizoen voorkomen, dan kan van deze regel worden afgeweken.

In-en uitgang Dijkhuis

De kinderen kunnen 's morgens gewoon door de vooringang naar binnen, maar halverwege (als alle groepen binnen zijn), doen we de voordeur op slot. In verband met de verkeersveiligheid verlaten de kinderen 't Dijkhuis door de achteruitgang. U kunt hen daar opwachten.

Kerkbezoek oudste groep

Tijdens het zondagsschoolseizoen gaat de oudste groep één keer per vier weken gezamenlijk naar de kerk. De kinderen verzamelen in 't

Dijkhuis en om 10 voor half 10 komen ze gezamenlijk de kerk in, waar de koster plaatsen heeft gereserveerd.

Kerst

De geboorte van de Heere Jezus vieren we als zondagsschool in de kerk en wel 's avonds op Eerste Kerstdag. Door alle kinderen wordt er al weken van te voren druk geoefend met het leren van liedjes, gedichtjes etc. om de dienst zo feestelijk mogelijk te laten verlopen. Kort van tevoren wordt er in de kerk ook een aparte oefenavond gehouden. Tijdens het Kerstfeest vertelt één van de leid(st)ers het Kerstevangelie en ook wordt er een mooi vrij verhaal verteld. Na afloop ontvangen alle kinderen die op de zondagsschool zitten een mooi leesboekje en wat lekkers. Voor alle andere kinderen in de kerk is er een kleine attentie. We zijn altijd blij en dankbaar dat de kerk tijdens het Kerstfeest vol zit met vaders, moeders, opa's en oma's, ooms, tantes en andere gemeenteleden.

(Kerst)collecte in de kerk

Sinds 2015 is één van de vier diaconiecollectes voor het jeugdwerk bestemd voor het werk van de zondagsschool. Uit deze collecte worden o.a. de leesboekjes van de kinderen (gedeeltelijk) betaald. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Kindernevendienst

Sinds het nieuwe Dijkhuis er staat, is er ook kindernevendienst ingevoerd. Kindernevendienst houdt in dat de kinderen met hun ouders naar de kerk gaan. Zij blijven daar tot net na de schriftlezing, daarna verlaten ze –samen met de leiding- de kerk om naar 't Dijkhuis te gaan voor hun eigen programma. De kinderen komen niet meer terug in de kerk, na afloop van de dienst, komen ze door de achteruitgang van 't Dijkhuis naar buiten.

Het rooster is zo ingedeeld dat er om en om zondagsschool en kindernevendienst is.

Methodie

Vanaf januari 2017 werken we met de methode 'Vertel het maar', die in veel protestantse kerken wordt gebruikt voor zondagsschool/kindernevendienst. Vanaf dat moment wordt in iedere groep –in principe- hetzelfde onderwerp behandeld.

Paasgroet

Voor Pasen wordt huis aan huis een groet rondgebracht.

Paasviering

Pasen vieren we eerst met z'n allen in de kerk. Voor alle groepen is er die zondag kindernevendienst, zodat ze op deze hoogtijdag ook echt samen met de gemeente in de dienst aanwezig mogen zijn. Na de schriftlezing verlaten alle kinderen dan de kerk om in 't Dijkhuis verder een eigen programma te volgen. We proberen er een extra feestelijk gebeuren van te maken door de kinderen te trakteren op drinken en wat lekkers.

Pinksterviering

Voor de viering van het Pinksterfeest geldt hetzelfde als hiervoor is beschreven bij de Paasviering. Omdat Pinksteren ook het feest van de zending is, houden we soms van te voren een actie voor een goed doel. (evt. in combinatie met de Pinksterfietstocht Lopend Vuurtje)

Psalm/gezang van de maand

Er zijn veel prachtige eigentijdse Bijbelse liederen, maar we vinden het ook erg belangrijk dat kinderen liederen leren die bij ons in de zondagse erediensten worden gezongen. Vandaar dat we elke maand op de zondagsschool een psalm of gezang aanleren. Welke psalm of gezang dit is, staat elke week vermeld op de nieuwsbrief. (Voorheen kregen de kinderen deze psalm/gezang op een briefje mee naar huis.) We zouden het op prijs stellen als u dit lied thuis ook met uw kind(eren) wilt oefenen. De psalm/gezang van de vorige maand wordt tijdens de 1^e zondag van de nieuwe maand in de kerk gezongen.

Rooster zondagsschool-kindernevendienst

In principe is er om en om elke week voor twee groepen kindernevendienst en voor twee groepen zondagsschool. Op de nieuwsbrief kunt u lezen welke groepen er kindernevendienst en welke groepen er zondagsschool hebben. Het rooster voor een half jaar tegelijk wordt rond gemaild, en hangt ook aangeplakt bij de ingang van 't Dijkhuis. Verder is het rooster altijd te raadplegen via www.kerkgiessen.nl *Klik vervolgens op 'activiteiten', dan op 'jeugd' daarna op 'zondagsschool'.*

Lied van de maand

Ieder maand staat een lied centraal en zo mogelijk aangeleerd. Welk lied dit is, staat vermeld op de Nieuwsbrief.

Op De Parel leren de kinderen elke maand het zgn. 'schoollied van de maand'. We proberen dit lied ook op de zondagsschool te zingen. Er is een lied voor de onderbouw en een lied voor de bovenbouw.

Snoepen op de zondagsschool

De kinderen krijgen van ons een snoepje; het verzoek aan u is om uw kind(eren) geen snoepgoed en/of drinken mee te geven. (Dit geeft veel ongelijkheid onder de kinderen)

Sponsorkind

Via Stichting Compassion sponsoren we Desmond Acolatse. Desmond woont met zijn vader, moeder, 2 broers en 1 zus in Ghana. Desmond is geboren op 6 februari 2008 en houdt van zingen, trommelen en voetballen. We sturen geregeld post van de kinderen naar Desmond op en af en toe ontvangen we ook post uit Ghana.

Tijden

De zondagsschool wordt onder kerktijd gehouden, d.w.z. dat ze om half 10 begint. Vanaf 9 uur is 't Dijkhuis open. Als de kerk uitgaat, is de zondagsschool in principe ook afgelopen, maar soms is dit lastig te 'timen'. We vragen dan ook uw begrip als u een paar minuten moet wachten. In verband met de veiligheid verlaten de kinderen 't Dijkhuis via de achteruitgang.

Vakanties

De zondagsschool heeft twee weken kerstvakantie en de grote vakantie valt in de maanden juli en augustus. Over de exacte data wordt u altijd via de nieuwsbrief van de kerk geïnformeerd. Bij de start van het nieuwe seizoen (meestal de eerste zondag nadat de school is begonnen) ontvangen alle kinderen een persoonlijke uitnodiging.

4-jarigen

Kinderen uit de gemeente die 4 jaar worden, ontvangen op/rond hun verjaardag een leuke kaart met daarbij een hartelijke uitnodiging om naar de zondagsschool te komen.

Zieke kinderen

Wilt u s.v.p. aan de leiding van de groep waarin uw kind zit, doorgeven als uw kind wat langer ziek is of in het ziekenhuis is/wordt opgenomen. Dit is in het belang van uw kind, want dan kunnen we het verblijden met een cadeautje en/of een bezoekje.

Zondagsschoolleiding

De namen van de leiding vindt u elders in dit boekje. De voorzitter van de zondagsschoolleiding is Arianne de Leede. Penningmeester is Corrie Sterkenburg.

Gegevens leiding zondagsschool De Zaaier

Naam	e-mail	Telefoon
Celina van Drunen	celina.naaijen@hotmail.com	51 25 73
Deborah van Esch	deborahvanesch@gmail.com	06-54716339
Florence Goossens	ef.goossens@gmail.com	44 10 69
Rosine Hoeke	rosinevanvugt@hotmail.com	44 26 76
Arianne de Leede	a.lievaart4@kpnplanet.nl	44 87 82
Edward de Rooter	edr1986@hotmail.com	06-47165493
Corrie Sterkenburg	cosari@ziggo.nl	44 16 01
Chris van Tilborg	tilborgcw@hotmail.com	06-22507291
John Verhoeven	jc.verhoeven@zonnet.nl	06-22207350
Janneke van Vugt	jannekevvugt@hotmail.nl	44 85 69